

RENATA

43 jaar - uit Brazilië Cursussen: Nederlands tot niveau 2.4 - Taalstage

Ik ben al drie jaar in België. Toen ik hier aankwam, had ik geen job en geen vrienden, alleen mijn man. Ik praatte vooral Engels met hem. We hebben elkaar ontmoet in Brazilië en hij is mij daarna komen bezoeken. Later ben ik naar hier gekomen. Ik werkte 14 jaar als lerares, en moest dan opeens opnieuw beginnen. Na mijn inburgeringscursus liet ik mijn diploma gelijkshakelen. Ik kreeg een master Engels-Portugees met leraarsbevoegdheid, en dat was heel belangrijk voor mij. Ik volgde Nederlands tot niveau 2.4 en daarna deed ik een taalstage in een klas Portugees bij CVO EduKempen. Ik mocht de leerkracht assisteren en zelf stukjes lesgeven.

Tijdens de stage heb ik veel Belgische mensen ontmoet en heb ik hen gevraagd naar een opportuniteit om mijn Nederlands te oefenen. Zo kon ik beginnen werken in een schoenenwinkel. Ik startte met een stagecontract via VDAB. Daarmee verdiende ik niet veel geld, maar kon ik vijf dagen per week van 10u tot 17u30 werken. Om mijn Nederlands te verbeteren en ervaring op te doen, vond ik dat een goed idee. Ook kon ik veel mensen ontmoeten. Het was heel goed. Eén maand later stopte een andere medewerker. Mijn baas was heel tevreden over mij en vroeg mij of ik met een ander contract wilde blijven werken. Zo moest ik minder uren werken en kreeg ik meer geld. Dat was fijn.

Op een bepaald moment heeft de lerares van mijn taalstage mij een vacature gestuurd voor lesgever Portugees in Antwerpen. Dat was één avond per week. Het was ver, maar ik vond het een goed idee om ervaring op te doen. Dat heb ik één maand gedaan. Daarna heb ik de lerares van mijn stage mogen vervangen voor één maand, vier avonden per week. Toen hoorde ik dat er in Turnhout een vacature was. Ik heb met de directeur gepraat en mocht meteen beginnen! Ik geef nu vier avonden per week Portugees les in Turnhout en twee dagen per week werk ik nog in de schoenenwinkel. Ik ben heel blij.



Probeer altijd je best te doen. En vraag overal of je er mag werken, ook al heb je geen ervaring. Als de mensen kunnen zien hoe goed je werkt, dan staat de deur altijd open. Zeg niet snel dat je te moe bent!

**Alles is voor mij begonnen met de taalstage.
Die heeft deuren geopend.**